



Birkebjergkirken

DET DANSKE MISSIONSFORBUND · NÆSTVED
ÅBEN FOR GUD OG MENNESKER

Tillæg til kalender og menighedsblad · 17. april 2020

Dette er et særligt tillæg til menighedsblad og kalender for april og maj 2020 i forbindelse med at landet er lukket ned for at undgå smittespredningen af Covid-19.

Kirkens aktiviteter har været lukket siden torsdag d. 12. marts, og alt i kalenderen for april er aflyst, og det er Cafébroen også i maj. I maj er der heller ingen gudstjenester frem til og med 10. maj. Hvad der sker herefter kommer an på myndighedernes udmeldinger i den kommende tid.

SÆRUDGAVE

Birkebjergkirken i coronatiden

Du kan finde det, der er særligt nyt eller nyttigt i denne tid på vores hjemmeside:

<http://www.birkebjergkirken.org/nyt-og-nyttigt/>

Menighedsrådet har online-rådsmøde cirka hver til hver anden uge. Her taler vi sammen om nyt i situationen, Nana får sparring til prioritering af opgaver og vi beder for vores by, vores land og menigheden.

Vores præst er ikke fast i kirken, men kigger forbi.

Og ... brug og kontakt vores præst

I denne tid er du selvfølgelig stadig velkommen til at kontakte vores præst.

Nana kan du skrive til på e-mail eller ringe til på telefonen. Til daglig har Nana ikke særlige telefontider, og det har hun egentlig heller ikke i denne tid, men hvis det gør det nemmere at vide at det er OK at ringe, så ring tirsdag-fredag ml. 12-17.

Vores præst Nana Green er du så velkommen til at bruge i denne tid, hvis du trænger til at høre lidt nyt eller tale med et andet menneske. Nana tilbyder også at være medvandrers på din vej, så du har en at reflektere sammen med over liv og tro – der kan jo nemt komme flere tanker i denne tid. Nana vil også gerne bedes sammen med dig. Både samtale og bøn kan gøres pr. telefon, online med video eller evt. som en walk 'n talk efter aftale.

Kontakt: nana@birkebjergkirken.dk, tlf. 30531755.

Hvis der er optaget eller telefonen ikke bliver taget, så læg en besked eller send en SMS. Nana ringer rundt til menighedens medlemmer og kontakter, men hvis du ikke er blevet ringet op, så ring endelig til hende!

Aflysninger

Alle aktiviteter i kirken af aflyst frem til og med 10. maj.

Café Broen åbner først igen efter sommerferien.

Planlagte fællesspisninger i april og maj er aflyst.

Gospelworkshoppen er flyttet til d. 26.-27. september.

Påskeandagt: Det er bare slet ikke som forventet

Denne andagt er blevet bragt som en del af Det danske Missionsforbunds daglige korte videoandagter i coronatiden. Her skiftes præster fra kirker i DDM til at holde en kort andagt. Påskesøndag var det vores præst Nana Holm Green, der delte nogle tanker knyttet til påskedagens beretning fra Mattæusevangeliet 28,5-6: "Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt".

Det er bare slet ikke som de havde forventet. Det havde været den mærkeligste uge og den var sluttet så forfærdeligt.

Jesus, ham, som de så hen til, han var først blevet hyldet, da de kom til Jerusalem, og gennem ugen var der sket en masse ting, og så var han blevet forrådt af én, som de kendte godt, en af dem tæt på ham, og inden for et døgn, så blev Jesus taget til fange, forhørt, pint, dømt og henrettet. Det var gået så hurtigt. Og i hast var han blevet begravet. Det var slet ikke gået som de havde forventet.

Måske er der flere af os, der lige præcis i denne her tid kan nikke genkendende til den erfaring og følelse. Det her forår er slet ikke som vi havde forventet, og sådan tænker jeg at det var for de kvinder, der den morgen gik ud til graven igen. Prøv at forestille dig alle de tanker, de har haft på deres vej ud til graven den morgen. Alle kontrasterne, uvisheden, - sorgen. Jesus deres ven; læremester og Herre; ham, der have opmuntret dem og givet dem håb; ham, de havde tillid til skulle hjælpe dem. Han var nu Jesus, den korsfæstede.

Nu er solen stået op og de er fremme ved graven. De forventer at de vil finde Jesus, den korsfæstede. De vil tage hånd om hans døde krop, for det havde de ikke fået gjort da han i al hast blev begravet.

Midt i alt det, der ikke er som de har forestillet sig – lige der bliver de endnu en gang mødt af noget uventet og uforklarligt. Men de bliver også mødt med et "Frygt ikke".

Når vi læser eller hører påskedagens beretning og ordene som bliver sagt til kvinderne ved graven: "Frygt ikke! Jeg ved at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt." ... så er det også ord til os i dag.



De vil måske lyde mere sådan her: "Ro på, ro på. Det hele er ikke kun uventet og forfærdeligt. Der er faktisk noget, der er som det skal være." Nej, han er ikke Jesus, den korsfæstede. Nu er han Jesus, den opstandne. Jesus, der har vundet over døden og det meningsløse. Jesus, der ikke er i graven, men er her. Med på vejen og med i det ensformige, i det overraskende og uventede, hvad enten det er rart eller forfærdeligt. Han er i det meningsløse. Han er midt i vores tid med coronasmitte og tiden, der kommer efter. Glædelig påske.

*Herren Jesu Kristi nåde og
Guds kærlighed og
Helligåndens fællesskab
være med jer alle.*

Hilsen fra præsten – forventningens glæde



Mens jeg skriver dette, siddende i kontoret i kirken, så er lydtapetet høj dansktop musik, der bliver spillet fra en åben lastbil ved plejehjemmet, som er nabo til kirken. Det er endnu et tegn på en usædvanlig tid – hvor der skal gøres ekstra for at underholde og

opmuntre et lille udsnit af alle dem, der skal holde sig hjemme eller ikke kan få besøg i denne tid.

Lige nu kan vi ikke mødes i kirken og andre steder. Nogle vover at gå ture med afstand og mødes på den måde, men som så meget andet i landet er kirkerne lukket ned for aktiviteter.

Det er sådan det må være indtil det er forsvarligt at åbne igen – men indrømmet – jeg er ved at blive rastløst og har længe savnet fællesskab og rigtig fællessang i kirkesalen.

Glæde

Der findes mange former for glæde: livsglæde, sejrsglæde, køreglæde, naturglæde, skaberglæde og selvglæde.

Der findes også forventningens glæde, som siges at

være den største. Det er der også noget sandhed i, samtidig med at forventningen og håbet om at det brudte og sårede skal genoprettes helt og holdent – at Jesus kommer igen – ja, der vil glæden være størst og større end forventningen.

Lige nu glæder vi os til at vi igen kan være sammen. Sammen med vores børn, børnebørn, familie og venner. Være sammen om noget. Jo, lige nu er vi sammen hver for sig – og vi er sammen om at holde os isoleret. Men det bliver også godt at være sammen om at fejrer alt fra fødselsdage, bryllupsdage og gudstjenester. Sådan ... rigtig sammen.

Ventetid

I går aftes ved midnatstid blev folketingets partier enige om yderligere åbning af landet her i første fase af en genåbning. Det indbefattede dog ikke en delvis genåbning af kirke- og trossamfund, så vi kommer nok til at vente på mere nyt frem mod d. 11. maj. Her kan vi længes efter, og håbe på at vi i hvert fald til den tid kan få lov at åbne gradvist – selvfølgelig med behørig forsigtighed.

Så vi får virkelig lov til at være i forventningens glæde i denne tid, og øve os i at være opsøgende og åbne. Opsøgende og åbne for Gud med alt hvad der ligger os på hjertet. Opsøgende og åbne for mennesker – hinanden – både med vores overskud, men også med vores behov for kontakt og trøst.

Vær åben – ring til dem du bliver mindet om og sig at du tænker på dem.

Vær åben – ring til nogen eller præsten, hvis du føler dig ensom og trist, og sig at du har brug for dem.

Vær åben – og del alt hvad du tænker med Gud, og lad ham tage del i det.

Både mismod og mod. Tristhed og glæde. Bekymring og fortrøstning.

Flaget går til tops – selvom kirkens aktiviteter er lukket ned

John Skytt har tilbudt at være særlig flagansvarlig i denne tid uden aktiviteter i kirken. Så selvom kirken ikke bliver brugt i denne tid, så bliver flaget hejst. Det blev det i påsken, på Dronnings fødselsdag og hver lørdag, som er blevet uofficiel flagdag her i coronatiden. Her flager man for at vise at man tænker på syge og ofre for pandemien.



**Gud, vor far, åben vores øjne,
så vi ser lyset denne morgen,
og dine træk i vores medmenneske.
Åben vores øjne, så vi ser dagen,
som du har bredt ud foran os.**

**Hjælp os til ikke at lade frygten føre ordet,
og angsten bestemme vores handlinger.
Læg din hånd på vores skulder, så tankens
klarhed kan indfinde sig, og vi kan gøre det der
skal gøres, dig til ære og hinanden til gavn.**

**Vær hos dem, der er alene bag lukkede døre,
og dem, der slider sig trætte for vores sundhed.
Hjælp os til at passe på hinanden,
og styrk vores fælles liv.**

**Du er vores lovsang, du er vores stok og stav,
og vi beder dig forvandle vores suk til en sang
om at livet og fremtiden tilhører dig.**

(Fra morgenandagten på P2, fredag d. 13. marts '20)